



# Branden van Begeerte

*Mag een christen dat wel?*



# Lucas 22:14-20 (HSV)

*Samen lezen*

## Lucas 22:14-23

En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.

En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel *hem* onder elkaar.

## Lucas 22:18-20

Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.



Jezus 'verlangde vurig...!'

*Lucas 22:15*

# Jezus verlangde om met zijn vrienden...

- de bevrijding van zonde en dood te vieren
  - Het brood, symbool voor de snelle uittocht
  - Ter nagedachtenis: 'Vader, waarom is deze avond anders dan alle andere?' (Ex. 12)
  - Het 'breken' van Jezus' lichaam als teken van redding

# Jezus verlangde om met zijn vrienden...

- ... de bevrijding van zonde en dood te vieren
- ... te proeven aan het komende Koninkrijk
  - Bloed van het lam, symbool van het verbond
  - De vrucht van de wijnstok als teken van Jezus' bloed
  - De bekers staan symbool voor het Nieuwe Verbond



# Ja, branden van begeerte is Bijbels!

*Het verlangen om het geloof te delen, dat is het hart van de christelijke gemeenschap!*

Zie Rom. 1:11, 2 Kor. 5:2, 7:7 en 11, 9:14, Fil. 1:8 en 2:26, 1 Tess. 3:6, 2 Tim. 1:41, Jak. 4:5, Petr. 2:2



# Verlangen lukt niet altijd...

- We kunnen 'geblokkeerd' zijn, bijvoorbeeld door:
    - Gemakzucht
    - Nostalgie
    - Onzekerheid
    - Gebrek aan geestelijke ontwikkeling
    - Beschadiging
  - Neem de blokkade(s) in je hart serieus!
  - Wat je niet hebt, kun je ook niet delen...
- 



Hoe kweek ik  
een gezond verlangen?



Welzalg de mens van wie de kracht in U is  
– in hun hart zijn de gebaande wegen.  
Gaan zij door het dal van de moerbeibomen,  
dan maken zij God tot hun bron.

*Psalm 84:6-7*

# Hoe 'maak' je God tot je levensbron?

- Hoofd: *ken de openbaring van de Vader*
- Hart: *wees intiem met Jezus*
- Benen: *leef door de Heilige Geest*
- Voeten: *laat de levende God je vullen en leiden*



**Deel met passie je geloof met je  
broeders en zusters!**

*Oproep aan de Gemeente van Jezus*