

**DANKBAARHEID**

*Jezus Ontmoeten in een Grensgebied*

# LUCASEVANGELIE 17:11-19

*Samen lezen*

# JEZUS IN EEN GRENSGEBIED

- *Tien zieken* – het wonder verlangt geen bewijs
- *Eén gezonde* – van de grens naar het centrum
- *De Here Jezus* – tussen teleurstelling en barmhartigheid

“... OM HEM TE DANKEN.”

*Lucas 17:16*

# DANKBAAR ZIJN

- *Kol. 3:15* ‘Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.’
- *Kol. 4:2* ‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’

## WAARVOOR DANKEN?

- Voor de geestelijke rijkdom in Christus  
*Rom. 5:11, 1 Kor. 14:18, Ef. 1:16, Kol. 1:12, Op. 5:12*
  - Voor datgene wat je wél hebt (en mag delen)  
*1 Kor. 10:30, 2 Kor. 3:5, Fil. 4:6, 1 Tim. 4:4*
- > *Trek geen vergelijking met anderen*

## HOE MOET IK DANKEN?

- Noem dagelijks dankpunten in je gebed
- Groet anderen met 'een heilige kus'
- Schrijf (app) een brief uit dankbaarheid

> *Maak het persoonlijk!*

**“WIE EEN *DANKOFFER* BRENGT, GEEFT  
MIJ ALLE EER, WIE ZO ZIJN WEG  
GAAT, ZAL ZIEN DAT GOD REDT.”**

*Psalm 50:23*